



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1106

25.05.2024 (135)

Michael Kühnen

Η δεύτερη επανάσταση Τόμος II: Το λαϊκό κράτος

Μέρος 3

Η ιδέα της αυτοκρατορίας

Υπάρχει ένας αρχαίος δεσμός μεταξύ των εθνών της Δύσης και εκείνων της Ανατολής: Η ιδέα της αυτοκρατορίας.

Για αιώνες, η σιδηρά δύναμη των ρωμαϊκών λεγεώνων εξασφάλιζε την ενότητα της περιοχής της Μεσογείου. Ακόμη και μετά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η ιδέα της αυτοκρατορίας παρέμεινε ζωντανή - τουλάχιστον ως ιδέα της δυτικής ενότητας. Φορείς της έγιναν οι ισχυρότερες ευρωπαϊκές φυλές - στο δυτικό ρωμαϊκό τμήμα οι γερμανικές φυλές, στην ανατολική ρωμαϊκή περιοχή μετά την πτώση του Βυζαντίου οι Σλάβοι. Στη Δύση δημιουργήθηκε η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους, η Πρώτη Γερμανική Αυτοκρατορία- στην Ανατολή η αυτοκρατορία των Ρώσων τσάρων, οι οποίοι αποκαλούσαν τη Μόσχα Τρίτη Ρώμη και κρατούσαν ως σύμβολο τον βυζαντινό δικέφαλο αετό.

Οι γερμανικοί λαοί, οι Σλάβοι, οι Ρωμαίοι, οι Άραβες, οι Πέρσες και οι Οθωμανοί είναι κοινοί φορείς μιας μελλοντικής ενότητας αυτής της περιοχής. Το Ισλάμ ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των λαών της Ανατολής, ο επανισλαμισμός στην Περσία, η φυλετική ενότητα των γερμανικών λαών και των Σλάβων οδηγεί επίσης στην ιδέα της αυτοκρατορίας των τμημάτων του ευρωπαϊκού και

ανατολικού κόσμου που κάποτε δεν κυβερνούσε η Ρώμη.

Παρόλο που η ενότητα του παλαιού κόσμου παρέμεινε κατεστραμμένη μέχρι σήμερα μετά την πτώση του Imperium Romanum, έγιναν ξανά και ξανά προσπάθειες για την αναδιαμόρφωσή του:

Στο δεύτερο μισό της πρώτης χιλιετίας της εποχής μας, οι Άραβες ενοποίησαν ολόκληρη τη νότια περιοχή της Μεσογείου και έφτασαν μέχρι το Βυζάντιο στα ανατολικά, τη σημερινή Κωνσταντινούπολη, και μέχρι τη νότια Γαλλία στα δυτικά. Η εισβολή αυτή ανακάτεψε τα απομεινάρια της ρωμαϊκής παράδοσης με τον νέο αραβικό υψηλό πολιτισμό στην Ευρώπη. Το πιο εμφανές σημάδι αυτής της πολιτισμικής γονιμοποίησης είναι η χρήση των αραβικών αριθμών μέχρι σήμερα. Στη λογοτεχνία, τη γλώσσα και την επιστήμη, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την ευρωπαϊκή πνευματική ιστορία χωρίς την αραβική επιρροή.

Οι κληρονόμοι της αυτοκρατορίας του αραβικού κόσμου ήταν οι Οθωμανοί, οι οποίοι κατέκτησαν το Βυζάντιο και το έκαναν αμέσως πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας τους. Η κατάκτηση της δεύτερης Ρώμης δεν τελείωσε εκεί:

Μόνο πριν από τη Βιέννη ένας ευρωπαϊκός στρατός μπόρεσε να νικήσει τον Τούρκο σουλτάνο, ο οποίος θεωρούσε ότι ήταν ο διάδοχος των αυτοκρατόρων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ωστόσο, οι Οθωμανοί κυριαρχούσαν σε μεγάλα τμήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Γερμανοί και Οθωμανοί έγιναν σύμμαχοι και παρά τη στρατιωτική και πολιτική αδυναμία της, η Τουρκία, η οποία εξακολουθούσε να κυβερνά ολόκληρη την Αραβία, υπήρξε πιστός, γενναίος και αποφασισμένος σύμμαχος της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Μια γερμανική νίκη στον Πρώτο, όπως και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον οποίο οι Άραβες ήταν σύμμαχοί μας, θα είχε ενοποιήσει τη Μεσόγειο για πρώτη φορά μετά από αιώνες.

Αλλά δεν ήταν μόνο από την Ανατολή που έγιναν προσπάθειες να αποκατασταθεί η ενότητα του κόσμου υπό την επίδραση της ρωμαϊκής ιδέας της αυτοκρατορίας:

- Οι τσάροι, ως διάδοχοι των αυτοκρατόρων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο Βυζάντιο, προώθησαν τον Πανσλαβισμό, δηλαδή τις προσπάθειες ενοποίησης της σλαβικής φυλής στην Ανατολική Ευρώπη, και δεν ξέχασαν ποτέ τη διεκδίκηση του Βυζαντίου και της πρόσβασης στη Μεσόγειο. Ακόμη και σήμερα, αυτή είναι μια σταθερά της αυτοκρατορικής, ρωσικής προσπάθειας για εξουσία, την οποία ούτε ο μπολσεβικισμός -αν και για διαφορετικούς λόγους- δεν άλλαξε.

- ≠ καθολικός χριστιανισμός, η βάση όλου του μεσαιωνικού πολιτισμού και της

μεσαιωνικής διακυβέρνησης, εξακολουθεί να αυτοαποκαλείται "Ρωμαιοκαθολικός" και απαιτεί υποταγή στον Pontifex Maximus, τον επίσκοπο της Ρώμης. Πολυάριθμες μεγάλες και μικρές σταυροφορίες όχι μόνο υποχρέωσαν προσωρινά τους λεγόμενους "Αγίους Τόπους" στην Παλαιστίνη υπό τη ρωμαϊκή δυτική εξουσία, αλλά υπέταξαν για ένα διάστημα ακόμη και το Βυζάντιο.

Ο Ναπολέων, ο οποίος αυτοαποκαλούνταν διάδοχος του Καρλομάγνου και αυτοανακηρύχθηκε αυτοκράτορας της Δύσης, όχι μόνο διεξήγαγε πόλεμο στην Αίγυπτο, αλλά έδωσε στον γιο του τον συμβολικό τίτλο του "βασιλιά της Ρώμης" και διεκδίκησε έτσι για τον εαυτό του και τους κληρονόμους του στον αυτοκρατορικό θρόνο την κυριαρχία κατά τη ρωμαϊκή παράδοση.

Οι πραγματικοί κληρονόμοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ωστόσο, ήταν και είναι οι γερμανικοί λαοί. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους υπήρξε μέχρι το 1805. Τόσο η Δεύτερη Αυτοκρατορία των Χοεντσόλερν όσο και η Τρίτη Αυτοκρατορία πολέμησαν ανεπιτυχώς για μια μεγάλη παγκόσμια αυτοκρατορία, η οποία, σε περίπτωση νίκης, θα περιελάμβανε τη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, την Τουρκία, την Περσία και την Αραβία υπό γερμανική κυριαρχία - με άλλα λόγια, την περιοχή που θεωρούμε ακόμη και σήμερα ως τον βίοτοπο του λαού μας. Ακόμα κι αν λίγοι μπορεί να το γνώριζαν ακόμα: **η μάχη αυτή μας τοποθέτησε και μας τοποθετεί στην παράδοση χιλιετιών!**

Η εποχή της βίαιης επέκτασης της εξουσίας, των μεγάλων κατακτητών, έχει τελειώσει. Εδώ και αιώνες, Άραβες και Οθωμανοί, Σλάβοι, Ρωμαίοι και γερμανικές φυλές προσπαθούν συνειδητά ή ασυνειδητά να εγκαθιδρύσουν μια παγκόσμια αυτοκρατορία, όπως αυτή των Ρωμαίων, με τη βία και να αποκαταστήσουν έτσι την παλιά ενότητα. Σήμερα, εμείς οι Εθνικοσοσιαλιστές εκπροσωπούμε την ιδέα του Ράιχ, η οποία θα μας επιτρέψει μια μέρα να ασκήσουμε ξανά πολιτική παγκόσμιας ισχύος και να αψηφήσουμε τη δύναμη του Σιωνισμού.

Αλλά μέχρι στιγμής έχει γίνει ορατό μόνο ένα θεμέλιο για την ενότητα των φυλών και των λαών της ρωμαϊκής υφής: Η κοινή ιστορία στην αρχαιότητα και οι συνεχείς προσπάθειες να αποκατασταθεί η χαμένη ενότητα.

Αυτό από μόνο του, φυσικά, δεν είναι αρκετό. Καμία σημερινή πολιτική δεν μπορεί να στηριχθεί σε μια μακρινή εποχή, την οποία μόνο λίγοι γνωρίζουν ακόμη. Ποια είναι λοιπόν τα κοινά συμφέροντα και οι στόχοι των λαών που αναφέρθηκαν;

1. Σιωνισμός - ο αγώνας κατά του κοινού παγκόσμιου εχθρού.

Τίποτα δεν ευνοεί και δεν ενισχύει τη φιλία των λαών και των φυλών όσο ένας κοινός εχθρός. Ωστόσο, ο κύριος εχθρός όλων των λαών της ευρωπαϊκής-

αραβικής περιοχής είναι ο σιωνισμός, ο οποίος, μέσα από τη διακήρυξη του διεθνισμού, του καπιταλισμού και του κομμουνισμού, προσπαθεί να υποδουλώσει τα αφυπνιζόμενα έθνη. Είτε μας αρέσει είτε όχι :

Μια ανανεωμένη εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, που θα ενώσει τα έθνη της Ευρώπης σε μια άρια κοινότητα λαών, θα δει αναπόφευκτα τον Σιωνισμό ως έναν πικρό εχθρό μπροστά της. Επομένως, όλοι οι λευκοί και γερμανικοί λαοί της Δυτικής Ευρώπης στέκονται δίπλα-δίπλα στον αντισιωνιστικό αγώνα για την ελευθερία και γνωρίζουν την αναγκαιότητα της ενότητας όλων των εθνικών δυνάμεων.

Αυτό ισχύει και για τους σλαβικούς λαούς της Ανατολικής Ευρώπης. Σε ορισμένους από αυτούς - π.χ. στους Πολωνούς, τους Ρουμάνους, τους Κροάτες και τους Ρώσους - ζουν ισχυρά αντισιωνιστικά ρεύματα, τη δύναμη των οποίων δεν μπορούν να αγνοήσουν ούτε οι κομμουνιστικές κυβερνήσεις.

Δεν είναι καθήκον μας να υπαγορεύσουμε την πολιτική τάξη στα έθνη της Ανατολικής Ευρώπης. Αλλά φυσικά παρακολουθούμε με συμπάθεια όλες τις προσπάθειες για ελευθερία στην κομμουνιστική σφαίρα εξουσίας. Μετά την απελευθέρωσή τους, τα έθνη αυτά θα αναζητήσουν πιθανότατα μια κοινή πολιτική πορεία προς μια νέα τάξη πραγμάτων, θεμέλιο της οποίας θα είναι ο αντισιωνισμός - που πάντα θεωρείται επίσης ως αντικαπιταλισμός και αντικομμουνισμός - και η σλαβική ενότητα - ο πανσλαβισμός.

Δεν θέλουμε να υπαγορεύσουμε ή να επιβάλουμε τίποτα σε αυτούς τους λαούς - αυτοί θα διαμορφώσουν τη μοίρα τους με τη δική τους εθνική ελευθερία και κυριαρχία. Θα πρέπει επίσης να αποφασίσουν ανεξάρτητα αν η σλαβική μεγάλη δύναμη - η Ρωσία - θα παραμείνει η ανώτατη δύναμη ή όχι. Αλλά στη βάση της σλαβικής ενότητας, η οποία έχει αναγνωρίσει το κοινό πεπρωμένο όλων των Λευκών και στρέφεται κατά της παγκόσμιας μάστιγας, μπορεί να διαμορφωθεί η Νέα Τάξη σε όλη την Ευρώπη και να πραγματοποιηθεί η ιδέα της αυτοκρατορίας.

Όποιος έχει μελετήσει λίγο τα αντιπολιτευτικά ρεύματα, ιδίως στη Σοβιετική Ένωση, γνωρίζει ότι αυτά δεν είναι μάταια όνειρα και εικασίες: Υπάρχει ένας ρωσικός εθνικισμός που έχει πολλά σημεία επαφής με φασιστικές και εθνικοσοσιαλιστικές ιδέες. Και αυτός ο ρωσικός εθνικισμός, του οποίου τα θεμέλια είναι η λευκή φυλετική συνείδηση, ο πανσλαβισμός και ο αντισιωνισμός, είναι ίσως το ισχυρότερο αντιπολιτευτικό κίνημα στην ΕΣΣΔ σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρομαι κυρίως στο "Μανιφέστο των Ρώσων Πατριωτών", το οποίο κυκλοφορεί υπόγειο από το 1971.

Τα εναπομείναντα έθνη του ευρωπαϊκού-αραβικού βιότοπου - Οθωμανοί, Πέρσες και Άραβες - είναι ενωμένα με τον κοινό δεσμό της ισλαμικής θρησκείας. Το

Ισλάμ είναι η ισχυρότερη πνευματική και πολιτική δύναμη στην περιοχή αυτή. Το Ισλάμ είναι ο φυσικός σύμμαχος της εθνικοσοσιαλιστικής Ευρώπης!

Κανείς δεν χρειάζεται να διδάξει στο αραβικό έθνος τον αντισιωνισμό. Η εβραϊκή κλοπή γης στην Παλαιστίνη πονάει πάρα πολύ. Στο Ιράν και την Τουρκία, επίσης, η αυξανόμενη επιρροή του Ισλάμ οδηγεί σε ένα ισχυρότερο μέτωπο κατά του Σιωνισμού. Μια εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία θα βρει παντού πιστούς και αξιόπιστους φίλους, γιατί -σε αντίθεση με τη Σοβιετική Ένωση σήμερα- η υποστήριξη αυτών των λαών στον αντισιωνιστικό τους αγώνα είναι ένα θέμα που βρίσκεται κοντά στην καρδιά μας. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία για την ειλικρίνεια και την αποφασιστικότητα της εχθρότητας μεταξύ του εθνικοσοσιαλισμού και του σιωνισμού!

Ο εθνικοσοσιαλισμός ενώνει τους λαούς της Ευρώπης σε Ανατολή και Δύση, το Ισλάμ εκείνους της Ανατολής. Και οι δύο αναγνωρίζουν στο σιωνισμό τον πιο επικίνδυνο εχθρό τους. Αυτή είναι η δεύτερη αγκύλη που συνδέει τον ευρωπαϊκό-αραβικό ζωτικό χώρο.

2. εθνικιστικό παγκόσμιο μέτωπο - ο αγώνας ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση.

Υπό τη σημαία της μη συμμαχίας, του Τρίτου Κόσμου και της πάλης μεταξύ αναπτυσσόμενων και βιομηχανικών χωρών, ένα εθνικιστικό παγκόσμιο μέτωπο διαμορφώθηκε σταδιακά τα τελευταία είκοσι χρόνια για τον αγώνα κατά της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι εξαιρετικά επικριτικός απέναντι στις δραστηριότητες αυτού του παγκόσμιου μετώπου στη σημερινή του κατάσταση. Έχω εξηγήσει τους λόγους γι' αυτό λεπτομερώς στο κεφάλαιο για την άρια κοινότητα των εθνών.

Είναι αλήθεια ότι το μίσος μας για τα κυρίαρχα συστήματα σε Ανατολή και Δύση μας κάνει να βλέπουμε το εθνικιστικό παγκόσμιο μέτωπο ως έναν πιθανό σύμμαχο κατά του σιωνισμού, του καπιταλισμού και του κομμουνισμού. - Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν πρέπει να βρεθούμε ξαφνικά στη λάθος πλευρά του μετώπου στον αγώνα των φυλών, υποστηρίζοντας τα αιτήματα των αναπτυσσόμενων χωρών και επιταχύνοντας έτσι το τέλος της λευκής φυλής. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια σύγκρουση συμφερόντων, η οποία μπορεί να επιλυθεί μόνο αν δεν αντιμετωπίσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ως ενιαία οντότητα, αλλά αν δημιουργήσουμε ειδικές σχέσεις με ορισμένες από αυτές, οι οποίες είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας.

Για παράδειγμα, θα ήταν σωστό από την άποψη της λευκής φυλής αν οι ΗΠΑ είχαν φερθεί λογικά στη Νότια και Κεντρική Αμερική και την είχαν αναπτύξει περαιτέρω, αντί να την αφήσουν να εκφυλιστεί στη μιζέρια για να μπορέσουν στη

συνέχεια να την εκμεταλλευτούν άνετα. Μια Ευρώπη υπό γερμανική ηγεσία πρέπει να αποφύγει αυτή την εγκληματική πολιτική απέναντι στους λαούς του βιότοπού της και να αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους.

Ο ζωτικός μας χώρος, ωστόσο, περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη, τον αραβικό κόσμο, την Περσία και την Τουρκία, και η ιδέα της αυτοκρατορίας είναι κατάλληλη για την εγκαθίδρυση ενός νέου εθνικιστικού παγκόσμιου μετώπου αυτών των λαών. Μια στενή συμμαχία μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής μπορεί να εξελιχθεί στην ισχυρότερη δύναμη στη γη. Το Ισλάμ είναι η μόνη πνευματική δύναμη που δεν έρχεται πουθενά σε αντίθεση με τον εθνικοσοσιαλισμό και τον φασισμό, αλλά συμπληρώνει αυτά τα ιδανικά.

Οι γνώσεις και το τεχνικό επίπεδο της Ευρώπης και τα φυσικά αποθέματα της Ανατολής θα εξασφαλίσουν μαζί την ευημερία στην περιοχή αυτή και θα τη θέσουν σε μόνιμη βάση. Η καταπίεση και η εκμετάλλευση από τους διεθνιστές ληστές θα αποτελέσει παρελθόν. Ο ευρωπαϊκός-αραβικός κύκλος ζωής είναι η παγκόσμια δύναμη του μέλλοντος.

3. ο Τρίτος Δρόμος - αγώνας κατά του καπιταλισμού και του κομμουνισμού.

Ωστόσο, η ενότητα του ευρωπαϊκού-αραβικού ζωτικού χώρου δεν θα αποτελέσει μόνο ρυθμιστική δύναμη, αλλά και ιδεολογικό αντίβαρο στον υλισμό. Ο εθνικοσοσιαλισμός και το Ισλάμ δεν έχουν μόνο κοινό χαρακτηριστικό τον αποφασιστικό αντισιωνισμό τους, αλλά είναι επομένως ενωμένοι και στη στάση τους κατά του καπιταλισμού και του κομμουνισμού. Είναι ενδιαφέρον ότι το εθνικοσοσιαλιστικό αίτημα για το σπάσιμο της δουλείας του τόκου βρίσκεται το αντίστοιχο του στις εντολές του Προφήτη Μωάμεθ. Αλλά η οικονομία του τόκου βρίσκεται στην καρδιά του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος.

Η βασική αντικομμουνιστική στάση του ισλαμικού κόσμου είναι επίσης αδιαμφισβήτητη. Κανείς δεν πρέπει να εξαπατάται από την προσωρινά ισχυρή σοβιετική επιρροή στην περιοχή αυτή:

Τα αραβικά έθνη αναγκάστηκαν να στραφούν στην ΕΣΣΔ επειδή οι απόλυτα ελεγχόμενες από τους Σιωνιστές ΗΠΑ υποστηρίζουν μονομερώς το εβραϊκό κράτος. Αλλά υπάρχει μεγάλη απογοήτευση για την αμφιταλαντευόμενη και αναποφάσιστη βοήθεια των κομμουνιστών. Μια εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία θα μπορέσει να σπάσει γρήγορα τη σοβιετική επιρροή στον ισλαμικό κόσμο, επειδή είναι ένας αξιόπιστος και θαρραλέος σύμμαχος.

4. η γεωπολιτική λογική.

Η αυτοκρατορική ιδέα της ενότητας της Δύσης και της Ανατολής έχει τα θεμέλια

της στην ιστορική παράδοση. Τα έθνη αυτής της περιοχής έχουν κοινούς εχθρούς - σιωνισμό, καπιταλισμό, κομμουνισμό - και αναγνωρίζουν τα ιδεολογικά σημεία επαφής τους - εθνικισμό, völkisch, μη μαρξιστικό σοσιαλισμό. Αυτό είναι ό,τι έχουμε διαπιστώσει μέχρι στιγμής. Συνολικά, όλα αυτά υποδηλώνουν ήδη την κοινότητα των δύο πολιτιστικών κύκλων. Ο αποφασιστικός παράγοντας, ωστόσο, θα είναι η γεωπολιτική λογική:

Η περιοχή - Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, Τουρκία, Ιράν και Αραβία - έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ασφαλούς και πολλά υποσχόμενου χώρου διαβίωσης. Άνθρωπος και τεχνολογία, οικονομία και βιομηχανία, γεωργία και πρώτες ύλες, κουλτούρα και πολιτισμός, παράδοση και κοινά συμφέροντα, γνώση και εμπειρία. Όλα είναι παρόντα σε υψηλό βαθμό και μπορούν να οδηγήσουν σε μια νέα άνθηση σε μια γόνιμη ενότητα. Αυτός είναι ο φυσικός βίότοπος των Γερμανών. Ως κληρονόμοι της Ρώμης, οι γερμανικοί λαοί υπό γερμανική ηγεσία παίρνουν και πάλι στα σοβαρά την ιστορική τους αποστολή. Η Δύση και η Ανατολή ανήκουν μαζί.

Ο εθνικοσοσιαλισμός και το Ισλάμ είναι οι πυλώνες της νέας αυτοκρατορίας. Μια ευρωπαϊκή αυτοκρατορία γεννιέται εκ νέου, εξελίσσεται σε παγκόσμια αυτοκρατορία και διασφαλίζει το μέλλον του λαού μας!

Φυσικά, η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να λάβει χώρα σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνω σκόπιμα μακροπρόθεσμες ιδέες, χωρίς να λαμβάνω υπόψη τις τρέχουσες πιθανότητες υλοποίησης. Εξάλλου, πρόκειται για την ανάπτυξη στόχων για την επόμενη χιλιετία και για το να δώσουμε νόημα και ελπίδα στην εθνική και εθνοτική μας ζωή. Η απάντηση στην ανάγκη εξασφάλισης ενός επαρκούς ζωτικού χώρου για τον γερμανικό λαό βρίσκεται στην εγκαθίδρυση μιας ευρωπαϊκής αυτοκρατορίας της οποίας θεμέλιο δεν θα είναι πλέον ο καθολικισμός, όπως ήταν κάποτε, αλλά ο εθνικοσοσιαλισμός.

Το ενδιαφέρον της Δυτικής Ευρώπης για την αυτοκρατορική ιδέα έγκειται στην εξασφάλιση της προμήθειας πρώτων υλών και στην ανάκτηση της παγκόσμιας θέσης της Ευρώπης. Για την Ανατολική Ευρώπη, η αυτοκρατορική ιδέα είναι ο δρόμος προς την ελευθερία από τους απάνθρωπους περιορισμούς του μπολσεβικισμού. Για τον ισλαμικό κόσμο, είναι η ευκαιρία να βρει μια διέξοδο από τη φτώχεια και την καθυστέρηση, απαλλαγμένη από τους καπιταλιστές και τους κομμουνιστές καταπιεστές, και να οδηγήσει το Ισλάμ σε μια νέα άνθηση. Οι γερμανικοί, σλαβικοί και μωαμεθανικοί λαοί έχουν, ο καθένας για τον εαυτό του, ένα έννομο συμφέρον για μια στενή σύνδεση μέσα σε αυτή την περιοχή. Από αυτό το κοινό συμφέρον θα αναπτυχθεί μια στενή συμμαχία, για τη μορφή και το σχήμα της οποίας δεν είμαστε ακόμη σε θέση να πούμε τίποτα. Εμείς οι Γερμανοί δεν χρειαζόμαστε πλέον να κατακτήσουμε

τον ζωτικό μας χώρο με τη βία:

Όπως ο εθνικοσοσιαλισμός δεν εθνικοποιεί τη βιομηχανία, επειδή του αρκεί η δύναμη της διάθεσής του στην οικονομία, έτσι δεν χρειάζεται να κατακτήσει τον ζωτικό χώρο με τη βία, εφόσον ο γερμανικός λαός είναι ούτως ή άλλως η διαμορφωτική δύναμη στην περιοχή και η ενότητα του ευρωπαϊκού-αραβικού ζωτικού χώρου για την οποία αγωνιζόμαστε είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων λαών.

Η ιδέα της αυτοκρατορίας είναι μια αρχαία παράδοση στην ιστορία της Δύσης και της Ανατολής, αλλά ταυτόχρονα είναι μια νέα, επαναστατική ιδέα για την αντιμετώπιση του μέλλοντος.

Προσπάθησα να διευκρινίσω τι σημαίνει αυτή η ιδέα της αυτοκρατορίας. Δεν πρόκειται για νοσταλγικές ανοησίες ή εξωπραγματικές περιστροφές: πρόκειται για τη συνειδητοποίηση ότι ο ευρωπαϊκός-αραβικός χώρος είναι ο φυσικός βιότοπος του γερμανικού λαού, ότι ο εθνικοσοσιαλισμός και το Ισλάμ μαζί αντιπροσωπεύουν έναν τεράστιο παράγοντα ισχύος και μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Στο όνομα της Ρώμης, αυτή η ενότητα υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Για εμάς, η νέα ιδέα της αυτοκρατορίας είναι η πολεμική κραυγή της νέας τάξης πραγμάτων σε αυτή την περιοχή!



NS KAMPFRUF
KAMPFBUCH DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUGEMEINSCHAFT

Number 126 Copyright 1979 26 April 2017 2306

Der Kampf geht weiter !

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, er ist in der hochentwickelten Welt und nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarismus, Nationalismus, Verdrängung und Verdrängung haben nicht abgenommen, die Kräfte der politischen Idee werden hoch gehalten. Führer Adolf Hitler ist zurück.“

Alle Nationalsozialisten sind wieder aktiv. Viele sind Kampfbücher, andere schreiben an Bücher im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute nicht mehr so wie in der Vergangenheit.

Die verschiedenen Gruppen sind aber nicht, die Volkstugend - gegen alle weißen Völker (V-) in Europa, keine Hilfe und Unterstützung, Überwindung und Erneuerung.

„Ich „legal“ oder „illegal“, als in Wahlkampf oder im Brandkampf, als im Propagandakampf, bewaffnet oder auf einem Schlachtfeld, andere Art. Jeder Nationalsozialist ist sein Führer!“

Hell Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπέρλεϊ της Αντράουπάρτεϊ (www.proustingtheancient.com/truth.htm). Έχει φτάσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλιτη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απίστευτο παρανοϊκό πληροφόρηση. Αναζητάς πληροφορίες για ένα πρόγραμμα και βρισκόμαστε αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τροποποιήσουμε. Απομένει λίγο σαν να είσαι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόν. Ένα παρόν που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) August 2017

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware citizens and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-nazism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hell Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!